

Herrie bij de paters van Don Bosco



Al enkele eeuwen verrichten de paters Salesianen van Don Bosco, in navolging van hun grote voorbeeld en oprichter van hun orde, Melchiorre Giovanni Bosco, voortreffelijk werk met het begeleiden en opleiden van jonge mensen overal in de wereld. Zo ook op de Veluwe, waar de paters in de buurt van Apeldoorn, bij de Halte Assel, tussen Hoog Soeren en Kootwijk, een kloosterboerderij opzetten. In deze “Mariahoeve” ontvangen de paters al tientallen jaren groepen jongeren om hen zich te laten bezinnen op het leven, op wat ze zijn of zouden willen zijn.

Op de website “Verborgenvuur”, www.verborgenvuur.nl, kunnen we lezen hoe de paters van Don Bosco hun eigen jongeren-centrum in Assel aanbevelen:

“Zoek je een geschikte plek voor vorming, bezinning en ontspanning? Werk je met jonge mensen? Kom dan naar Assel Don Bosco Centrum!”

“Midden in een schitterend natuurgebied krijg je er alle ruimte om even uit de sleur en stress van school, studie en werk te stappen. ‘In de middle of nowhere’ kun je letterlijk ‘afstand nemen’ van je dagelijkse beslommeringen. Je komt tot rust en je kunt samen iets doen aan de ontwikkeling van jezelf en van je groep.”



De “Mariahoeve”, het bezinningscentrum van de paters van Don Bosco in Assel, gemeente Apeldoorn. Foto: Archief De Faunabescherming.

Maar deze “plek voor vorming, bezinning en ontspanning” heeft toch ook zijn schaduwzijde. Dat ondervond één van onze medefaanbeschermers, Harry Voss, toen hij op één van zijn speurtochten op de Veluwe bij het landgoed van de paters terecht kwam. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij in het gebied rond de Mariahoeve maar liefst vier jachthutten. Terecht vroeg hij zich af, wat de paters precies voor ogen hebben als ze op hun boerderij jongeren aanbieden “tot rust” te komen.

De rondgang over het terrein leverde echter nog meer opmerkelijke feiten op over activiteiten, die je niet vanzelfsprekend zou verwachten bij een bezinningsoord. Zo werd er bij één van de vele gaten in de omheining rond het terrein een druk gebruikte voederplaats voor herten aangetroffen. Zelfs werd er in een hoek van het terrein een heuse vangkooi voor vossen gevonden. Als “lok”-voer waren in de kooi een dode fazant en een dode kip opgehangen. Los van de ethische vraag of het ophangen van dode dieren



Eén van de vier jachthutten op het terrein van Don Bosco. Foto: Harry Voss

wel acceptabel is, is het ophangen van een dode kip ook nog eens een overtreding van de Wet.

Besloten werd het reilen en zeilen van de paters op de jongeren-boerderij maar eens aan te kaarten bij de gemeente Apeldoorn. Met name op de vraag of het oprichten van jachthutten op het terrein van de paters wel legaal is, wilden we graag antwoord hebben van de gemeente.

Inmiddels heeft de gemeente naar aanleiding van de vele vragen die er zijn gesteld over

de aanwezigheid van jachthutten en andere voor de jacht gebruikte bouwwerken in de bossen rond Apeldoorn, een speciale commissie opgericht, die zich gaat buigen over deze problematiek.

De leiding en het bestuur van het jongeren-centrum van de Salesianen in Assel toonde zich erg ongelukkig met de publiciteit. Bij monde van Adri Maat, landelijk bestuurslid van de religieuze gemeenschap, liet men weten dat als het om illegale bouwwerken gaat, deze zo spoedig mogelijk zullen worden afgebroken. Overigens is men zich, aldus de

heer Maat, van geen kwaad bewust, want ‘deze hutten staan er al sinds de tijd van de Noormannen’. Dat is natuurlijk geen excuus en het bevestigt bovendien dat de paters ook in het verleden hun zaken goed hadden geregeld. Het geeft geen pas dat een bezinningsoord, of het nu religieus getint is of niet en of het nu voor jongeren of voor ouderen is, het doden van in het wild levende dieren op haar grondgebied willens en wetens toestaat. Jachthutten, vangmiddelen, voerplaatsen en kapotte hekken horen



De vangkooi voor vossen met een dode fazant en dode kip als lokaas. Foto: Harrie Voss.





daar niet thuis. En jagen al helemaal niet. De paters Salesianen van Don Bosco hebben in Assel een fantastische locatie voor jongeren tot hun beschikking in een prachtig en uitgestrekt natuurgebied. Ze horen te beseffen dat jacht en alles wat daarmee verband houdt van hun grondgebied geweerd dient te worden.

Om ons ongenoegen over de gang van zaken op het landgoed rond de Mariahoeve in Assel kracht bij te zetten, zal Harry Voss binnenkort namens De Faunabescherming het origineel van de afbeelding op de achterzijde van deze Argus aanbieden aan de directie van "Don Bosco Centrum Assel". Hopelijk brengt deze prent ook de paters van de Mariahoeve tot "bezinning".

